

ÅRETS

KENNETH 2012



Kenneth Eliasson

”För visat ansvar o engagemang i FN:s kamp mot fattigdomen i världen”

Halvera jordens fattigdom och hunger, Se till att alla barn får gå i grundskola, Öka jämställdheten mellan kvinnor och män, Minska barnadödligheten, Förbättra mödrahälsan, Stoppa spridningen av HIV och AIDS, Säkra en hållbar utveckling, Öka samarbetet kring bistånd och handel...

Var och en av dessa åtta punkter kan synas vara en oändlig arbetsuppgift, nästan omöjlig att tackla, för att inte tala om alla sammantagna!

Inför millennieskiftet fanns en vilja att ta tag i de globala utvecklingsfrågorna hos världens ledare. När det ”Kalla kriget” inte längre krävde ekonomiska resurser skulle dessa i stället läggas på mänsklig utveckling.

”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta.”

Detta är ett citat från den deklaration som blev resultatet av toppmötet med 147 stats- och regeringschefer från FN:s alla medlemsländer år 2000. Deklarationen kom att lägga grunden för de åtta punkterna, FN:s s.k. ”Millenniemål!

Idag är det en svensk som leder arbetet med att nå målen. Han är inte bara svensk; han heter Kenneth!

Kenneth Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, med ansvar för ”Millenniemålen”, har visat prov på stort ledarskap och med sina erkänt skickliga diplomatiska färdigheter fått världens ledare att lyssna.

Ett internationellt arbete av högsta dignitet och prioritet, oändligt till sin omfattning och som definitivt kräver sin man! Ja, kräver en Kenneth!

Med motiveringen **”För visat ansvar o engagemang i FN:s kamp mot fattigdomen i världen”** tilldelas han stol nr 82 och utmärkelsen

#82



Årets Kenneth 2012