



ÅRETS KENNETH 2011



Kenneth Challis

"För att ha visat civilkurage utöver det vanliga"

Vi lever i en tid där besparingar, nedskärningar och förlorade arbetstillfällen blivit i det närmaste "vardagsmat" även för Kenneth. Det gäller såväl den privata som den offentliga sektorn. Inom den senare inte sällan p.g.a. politiska beslut på olika nivåer, ibland förvånansvärt långt från den praktiska verkligheten och vardagsarbetet. Om man som ansvarig för en verksamhet gör den bedömningen att påkallade nedskärningar försvårar eller omöjliggör utförandet av det uppdrag man är satt att utföra och att det dessutom innebär en uppenbar försämring för allmänheten, hur agerar man då?

Ja, man har i princip två valmöjligheter:

1. Dagtinga med sitt eget samvete, den personliga moralen, sin uppfattning, vika ner sig och tåga still.
2. Tala ut, protestera och säga sin mening i avsikt att försöka förändra beslut eller tillvägagångssätt för att kunna bibehålla en acceptabel verksamhet.

Väljer man det första alternativet är risken stor att både verksamheten, arbetsglädjen och det personliga välbefinnandet försämras. Man reduceras till en marionett. Väljer man å andra sidan det andra alternativet så är risken stor att man betraktas som både besvärlig och obekvä, ett hinder och blir därmed sannolikt utbytt.

Kenneth Challis, tidigare verksamhetschef på kvinnokliniken i Sundsvall, har på grund av sin inre övertygelse valt att stå för sin uppfattning, valt att kritisera, att inte tåga. En övertygelse och en uppvisning i civilkurage, trots förväntade personliga konsekvenser, typiskt en Kenneth! Med motiveringen **"För att ha visat civilkurage utöver det vanliga"** tilldelas han utmärkelsen



Årets Kenneth 2011