

ÅRETS

KENNETH 2014



Kenneth Segerberg

"För visad rådhighet under ett brinnande inferno"

Det började med en, som man trodde, hanterbar yta på ca 900 kvm, ungefär som en ordinär villatomt. Det kom att sluta ca 170 000 villatomter senare...

Det är sommaren 2014, närmare bestämt den 31 juli, en varm men blåsig sommardag. Den varma sommaren har gjort det extremt torrt i skog och mark. Skogsarbete med maskiner pågår och det är där det hela börjar.

På sin arbetsresa, på väg hem med gods från Lycksele, åker han vägen över Ängelsberg mot Wirsbo i Bergslagen. Den här dagen med lite extra spänning då han hört att en brand brutit ut i skogsområdet vid Seglingsberg efter vägen. I närheten av Stabäck, en liten by med 18 personer, tar det stopp. Rök och eld hindrar hans väg.

Vad han inte vet då är att räddningsledningen, av okänd anledning, inte har en aning om att branden börjar närma sig de boende i Stabäck. Man har larmat och evakuerat andra byar men inte Stabäcksborna.

När branden börjar närma sig ett kritiskt läge fattar han sitt beslut och tar saken i egna händer och larmar de närmast boende. Något som bl.a. 82-åriga Elsa Holm är honom evigt tacksam för. Vad som kunde ha hänt utan hans insats kan vi bara spekulera i... En riktig hjälteinsats under den största skogsbranden i Sveriges historia!

Kenneth Segerberg, ägare till Wirsbo Bud & Transport och van vid att lämna "bud" men att lämna bud som kan ha räddat människoliv hör nog inte till den dagliga agendan! När han dessutom själv befinner sig i fara gör det hans insats bara större. Som den Kenneth han är blev medmänniskornas "väl och ve" det viktigaste, inte hans egna lika utsatta situation. Typiskt en Kenneth!

Med motiveringen ***"För visad rådhighet under ett brinnande inferno"*** tilldelas han stol nr 83 och utmärkelsen

Årets Kenneth 2014

